

nieuwsbrief

JAARGANG 20 | NUMMER 6 | DECEMBER 2015

Suzy kookte een week lang voor vluchtelingen in Oost-Europa:

'Een beter bestaan willen: dat kun je niemand kwalijk nemen'

ZUID-KOREA:

Vredesactivisten verstoren etentje wapenhandelaars

NEDERLAND:

Vluchtelingen welkom in Den Haag



**MET UW STEUN
KUNNEN WIJ HELPEN.**

**XMINY IBAN:
NL39INGB0000609060**



Colofon

REDACTIE

Ruby van Leijenhorst

TEKST

Marieke Ammerlaan,
Willeke te Flierhaar
Ruby van Leijenhorst

CORRECTIES

Sophie Lambers

VORMGEVING

Benjamin van Vianen

FOTO COVER

Manette Ingenegeren

FOTOGRAFIE

Putin en Loekasjenko
www.kremlin.ru/CC BY 4.0
Nazarbayev: Ricardo Stuckert
PR/CC BY 4.0

DRUK

Drukkerij De Raddraaier

WWW.XMINY.NL

‘Een beter bestaan willen: dat kun je niemand kwalijk nemen’

Suzy kookte een week lang voor vluchtelingen in Oost-Europa

Op 19 oktober vertrok Suzy van het cateringbedrijfje Boiling Point vanuit Amsterdam richting de grensgebieden van Servië en Kroatië. Onder de naam Food Not Borders deelde zij een weeklang vanuit een omgebouwde bus eten uit aan wachtende of passerende vluchtelingen. Zij trof veel ellende aan, maar voerde ook mooie gesprekken met moedige mensen.

DAPPER INITIATIEF

‘Ik had natuurlijk de beelden op het nieuws gezien, dat was ook de reden dat ik daarheen wilde gaan dus ik wist wat me te wachten stond’, vertelt Suzy. ‘De families met kinderen, de kou, de modder, het gebrek aan slaapplekken, geen eten. En boze politieagenten of zelfs het leger. Moeilijke omstandigheden, die niemand in de koude kleren gaan zitten. Ik maakte me best een beetje zorgen over de impact die het emotioneel op me zou hebben.’ Toch zette Suzy door, en met bescheiden middelen kon zij per nacht zo’n vierhonderd mensen van voedzame soep voorzien en zeshonderd mensen van een kop warme thee.

BOOSHEID EN VERDRIET

Bij aankomst werd gelijk duidelijk in wat voor vreselijke omstandigheden de vluchtelingen leven. Suzy: ‘Onderweg al

zagen we groepjes mensen lopen, families met veel dekens en kinderen. Dit maakte me verdrietig en boos.’ Een paar dagen voor Suzy aankwam had het verschrikkelijk geregend: ‘Er was veel modder en onze bus kwam zelfs vast te zitten. Maar het voelde goed om te gaan koken. Er waren vluchtelingen die bij ons bleven rondhangen en kwamen helpen met vertalen en het uitdelen van eten. Iedereen was zo vriendelijk.’

REALITEIT

Het is niet voor te stellen in wat voor omstandigheden de vluchtelingen hun leven leiden. Suzy werd op een heftige manier geconfronteerd met hun realiteit. ‘Er waren rijen open tenten in de modder, waar je in het donker langs moest lopen richting de grens. Aan de zijkanten lagen mensen te slapen, soms in een t-shirt. Het stonk er naar ontstoken wonden en andere geuren van

al die duizenden mensen voor wie dit al dagen hun realiteit was. Je beseft dat het binnenkort niet ophoudt of beter wordt. En het wordt ook alleen maar kouder.'

'AAN DE ZIJKANTEN LAGEN MENSEN TE SLAPEN, SOMS IN EEN T-SHIRT. HET STONK ER NAAR ONTSTOKEN WONDEN EN ANDERE GEUREN VAN AL DIE DUIZENDEN MENSEN!'

VERHALEN

Ondanks de schrijnende en mensonterende situatie waarin Suzy zich begaf, was er ook ruimte voor positiviteit en hoop. 'Mensen waren zo blij dat ze eindelijk iets warmes te eten kregen. Velen kwamen terug om nog een kom te halen, om ons te bedanken en te zeggen dat het lekker was. Dat zorgde voor een hele relaxte sfeer rond onze keuken in een toch wel bizarre setting. We hebben veel gesprekken met mensen gevoerd, veel verhalen gehoord en zelfs gelachen. Ik heb enorm veel bewondering voor deze sterke en dappere mensen.'

'IEDEREEN KAN IETS, AL LIJKT HET KLEIN: HET MAAKT EEN VERSCHIL.'

IEDEREEN KAN HELPEN

Suzy vindt dat de reden waarom migranten naar Europa komen niet moet uitmaken. 'Zij willen een beter bestaan. Dat kun je niemand kwalijk nemen.' In de winter hoopt ze nog eens terug te gaan. 'Ik heb geleerd dat je in ieder geval iets moet doen. Het is ook onze verantwoordelijkheid. Het gebeurt hier, nu. Iedereen kan iets, al lijkt het klein: het maakt een verschil.'

XMINY STEUNT DIT PROJECT MET € 500,-





Vredesactivisten verstoren etentje wapenhandelaars Zuid-Korea

Op 18 oktober drongen vredesactivisten een hotel in Seoul binnen. Strooiend met 'bloedgeld' en gewapend met spandoeken verstoorden zij het welkomstdiner voor wapenhandelaars en prominente bezoekers van de ADEX wapenbeurs. De demonstranten protesteerden tegen de Zuid-Koreaanse wapenwedloop en de wapenindustrie waar de wapenbeurs symbool voor staat.

MAGERE HEIN

Het protest bij het diner was onderdeel van een grotere actie van de actiegroep World Without War (WWW). Voor het hotel demonstreerden vijftig Koreaanse en internationale vredesactivisten tegen de beurs. Uitgedost als Magere Hein - symbool voor de dood - en met grote spandoeken met de tekst 'Wapenhandelaars zijn hier niet welkom' zongen zij Koreaanse protestliederen. Voorafgaand aan de actie was er een meerdaags seminar waar internationale vredesactivisten bij elkaar kwamen om vreedzame actietactieken te bespreken en de strategie voor de actie uit te stippelen.



WAPENWEDLOOP MET NOORD-KOREA

De ADEX wapenbeurs is een internationale wapenbeurs die om het jaar in Azië gehouden wordt. Tijdens de beurs worden de allernieuwste militaire snufjes getoond aan kooplustige regeringen. 'Zuid-Korea is een gemilitariseerde maatschappij. Het leger is prominent aanwezig in het dagelijks leven. Tijdens militaire parades pronkt de regering met haar wapenarsenaal', aldus WWW-woordvoerder Seungho Park. Uit angst dat Zuid-Korea de wapenwedloop met Noord-Korea zal verliezen, worden er enorme bedragen geïnvesteerd in nieuwe wapentechnologieën. 'Wij zijn tegen wapens en oorlog, maar als je dat in Zuid-Korea zegt, ben je 'pro-Noord-Korea' en kun je gezien worden als staatsvijand. Onze acties zijn dan ook niet zonder risico.'



VOORPAGINANIEUWS

De actie maakte veel los in Seoul, maar ook in de rest van het land. In verschillende landelijke kranten was de actie voorpaginanieuws en ook op internet was er veel aandacht voor het protest tegen ADEX. World Without War hoopt dat de media-aandacht voor de actie meer Zuid-Koreanen zal inspireren om zich te verzetten tegen de militarisering. Park: 'Door kritiek te uiten op het defensiebeleid kunnen we flink in de problemen komen, maar wij vinden het toch belangrijk om een tegengeluid te laten horen. Wij geloven niet in oorlog, omdat het altijd meer problemen veroorzaakt dan het oplost. En elke oorlog gaat per definitie gepaard met het schenden van mensenrechten.'

XMINY STEUNT DIT PROJECT MET € 2000,-

XminY steunde ook:

Vluchtelingen welkom in Den Haag

DEN HAAG - Duizend mensen heetten op 1 november vluchtelingen uitgesproken welkom in Nederland. Onder het motto 'Refugees Welcome' organiseerde de Anti-Fascistische Actie (AFA) de demonstratie die begon met een sterke toespraak van Maryama van vluchtelingenactiegroep We Are Here: 'Waarom willen sommige mensen in Nederland niet hun geluk delen met mensen die gevlucht zijn voor oorlog? We kunnen samen dansen, we kunnen samen leven.'

SAMEN TEGEN RACISME

De demonstranten vinden ook dat er een einde moet komen aan de weerstand van rechts tegen vluchtelingen, die gebaseerd is op angst en leugens. 'Het negeren van racisme heeft in de geschiedenis en ook nu niet gewerkt. Naast humanitaire hulp moeten we een sterke antiracismebeweging opbouwen om een tegenwicht te kunnen bieden aan haat en uitsluiting', aldus AFA.

€ 500,-



PRESIDENTEN NAZARBAYEV (KAZACHSTAN), LOEKASJENKO (WIT-RUSLAND) EN PUTIN (RUSLAND).

Groot protest tegen dictatoriaal leider

Vaak krijgt XminY aanvragen van groepen in landen waar een despotisch leider de macht heeft, zoals Belarus, Azerbeidzjan of Rusland. Ngo's in die landen mogen geen geld van buitenlandse fondsen accepteren, anders kunnen ze worden aangemerkt als staatsvijand. XminY heeft een manier gevonden om die groepen toch financieel te steunen. En omdat we ook niet vrij over deze projecten kunnen schrijven, hebben we daar ook een creatieve oplossing voor gevonden...

EEN DICTATORIAAL LAND - Op 1 november... kwamen duizenden mensen in de regionale stad bij elkaar om tegen het regime van hun despoot te demonstreren.

Binnenkort zijn er verkiezingen: tegenstanders van de grote leider vrezen dat hij weer voor 6 jaar wordt herkozen. De organisatie vindt dat een land regelmatig van leider moet wisselen: 'De regering is immers niet je vrouw, waar je als president je hele leven mee getrouwd blijft.'

De grote roerganger zelf doet er ondertussen alles aan om aan de macht te blijven. In de afgelopen tijd heeft hij nieuwe wetgeving doorgevoerd, waardoor hij zijn tegenstanders voor jaren achter de tralies kan laten verdwijnen. 'Van vrijheid van meningsuiting is hier al lang geen sprake meer. We zijn het aan onszelf verplicht om op te staan en onze leider te vertellen dat hij weg moet', aldus de organisatie.

€ 1750,-

€ 500,-

Transgender
Gedenkdag

Nederland

€ 1000,-

Landbezetting
door boeren

Colombia

€ 1500,-

Acties voor
eerlijke verkiezingen

Filipijnen

€ 2250,-

Campagne rechten
voor sekswerkers

Nigeria

Schenken met belastingvoordeel

Heeft u al eens nagedacht over een periodieke schenking? Als u ons vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag.

Met een periodieke gift behaalt u dus belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan XminY schenken en geeft u ons financiële zekerheid voor de lange termijn.

Via onze website www.xminy.nl, kunt u de overeenkomst periodiek schenken downloaden. Vul de overeenkomst in, print deze uit en stuur de overeenkomst naar:

XminY
Antwoordnummer 10569
1000 RA Amsterdam

Wij vullen vervolgens de overeenkomst verder in en sturen deze binnen twee weken naar u terug. De overeenkomst kunt u gebruiken bij de jaarlijkse belastingaangifte voor de aftrek van uw donatie.

Nalaten

Wilt u ook in de toekomst lokale en kleine organisaties steunen die strijden voor maatschappelijke veranderingen? Denk dan eens aan de mogelijkheid om XminY op te nemen in uw testament.

Nadenken over de verdeling van uw nalatenschap is niet gemakkelijk. Vaak is het wel een geruststellend idee dat alles goed geregeld is, zoals u het wilt. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u, naast aan uw nabestaanden, ook een deel van uw erfenis kunt schenken aan een goed doel dat u een warm hart toedraagt? Via een nalatenschap blijft u ons werk steunen en kunnen wij nu en in de toekomst lokale pioniers blijven steunen die strijden voor een eerlijke wereld.

De hoogte van het bedrag, klein of groot, bepaalt u helemaal zelf. XminY is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft XminY geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat nagelaten wordt en komt uw nalatenschap dus volledig ten goede aan het werk van XminY.

Wilt u meer informatie over periodiek nalaten? Neem dan contact op met Marieke Ammerlaan: marieke@xminy.nl of per telefoon: 020-6279661.

Donateurs in actie

Naast uw donatie kunt u ook op andere manieren geld ophalen voor XminY. Heeft u als verjaardagscadeau om een donatie voor XminY gevraagd of heeft u bij een sponsorloop giften voor ons opgehaald?

Neemt u dan contact op met Marieke, marieke@xminy.nl. Wij vermelden uw naam en uw actie graag in onze eerstvolgende nieuwsbrief.

